

Læs&Lev

Tema: Bøn 2/2

Af Lars Hansen, Horsens

Bibeltekst

Præd 5,1-6: Lad ikke din mund løbe og dit hjerte forhaste sig med at fremføre dine ord for Gud, for Gud er i himlen, og du er på jorden! Derfor skal dine ord være få, for drømmen kommer med stor plage, tåbens røst med mange ord.

Når du aflægger et løfte til Gud, må du ikke tøve med at indfri det, for han bryder sig ikke om tåber! Indfri dit løfte! Det er bedre, at du ikke aflægger løfte, end at du gør det og ikke indfrier det. Lad ikke din mund bringe skyld over dig, så du siger til sendebudet, at det var uforsætligt. Hvorfor skal Gud blive vred over det, du siger, og ødelægge dine hænders værk?

Drømme i mængde er tomhed, det gælder også ord i mængde.

Nej, frygt Gud!

© 1992 Det Danske Bibelselskab

Baggrund

- Prædikerens bog er visdomslitteratur. Den er en del af de skrifter i Det Gamle Testamente, der giver an-visninger om, hvordan vi skal leve som kristne.
- Det, prædikereren her siger om bøn, minder meget om det, Jesus siger, lige inden han lærer disciplene "Fadervor". "Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønføres for de-res mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det." (Matt 6,7-8).
- Hovedtemaet i Prædikerens Bog er at vi skal "frygte" Gud.

Samtale

- Beskriv din seneste bøn. Hvordan talte du til Gud?
- Hvordan opfatter du det at frygte Gud? Betyder det noget for dine bønner?
- Hvad betyder det, at "ord i mængde" er tomhed? Betyder det noget for dine bønner?
- Mange kristne er vant til at tænke, at vi kan sige hvad som helst til Gud. Men hvorfor siger prædikereren og Jesus så, som de gør?
- Hvordan vil du øve dig i ikke at lade munden løbe over for Gud?

Noter

**BIBELLÆSER-RINGEN
I DANMARK**

KORSKÆRVEJ 25
7000 FREDERICIA

REG.NR. 7170
KONTONR. 2225047

T: 8227 1337
E: INFO@BLR.DK
W: BLR.DK

Respons

Lad gudsfrygt præge din bøn den næste uges tid.