

Læs&Lev

Tema: Jesus møder mennesker 3/3

Af Hanne Terp Legarth, Ringive

Bibeltekst

Markus 15, 25-39: Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: »Jødernes konge«. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger: »Og han blev regnet blandt lovbrydere.«

De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Nå, du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv og stig ned fra korset!« Også ypperstepræsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge – lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro!« Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham.

Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Hør, han kalder på Elias.« Så løb én hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, idet han sagde: »Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned.« Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: »Sandelig, den mand var Guds søn.«

© 1992 Det Danske Bibelselskab

Baggrund

- Vi hører, at forhænget i templet blev flænget. Dette forhæng skilte mennesker fra templets inderste og allerhelligste rum, hvor Gud på en særlig måde var til stede. Kun en gang om året måtte ypperstepræsten gå ind i det allerhelligste og frembringe ofre for folket. Når forhænget flænges ved Jesu død, er det et tegn på, at Jesus med sin død én gang for alle bringer det nødvendige offer, og at alle mennesker nu frit kan nærme sig Gud på grund af Jesu død.

Samtale

- Prøv at ridse nogle kontraster op mellem røverne og Jesus. Hvorfor bliver de korsfæstet?
- Hvordan reagerer Jesus på sin ydmygelse og smerte? Hvilket indtryk får du af ham?
- Hvordan reagerer folk i beretningen på Jesu korsfæstelse?
- Hvad er det, der får officeren til at sige, at Jesus er Guds søn? Hvad indebærer det, hvis Jesus er Guds søn – for menneskene omkring Jesus, for officeren og for dig?
- Der er ikke nogen, der forholder sig neutralt til Jesus på korset i denne tekst. Mødet med ham resulterer enten i hån eller i bekendelse af, at han er Guds søn. Hvordan vil du forholde dig til ham?

Noter

**BIBELLÆSER-RINGEN
I DANMARK**

KORSKÆRVEJ 25
7000 FREDERICIA

REG.NR. 7170
KONTONR. 2225047

T: 8227 1337
E: INFO@BLR.DK
W: BLR.DK