

Læs&Lev

Tema: Salomo 2/2

Af Jóannis Fonsdal, Emdrup

Bibeltekst

1 Kong 11,1-6 Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder foruden Faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske; om de folk havde Herren sagt til israelitterne: »I må ikke inddade jer med dem, og de må ikke inddade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder.« Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde syv hundrede hustruer med fyrstelig rang og tre hundrede medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, sidoniernes gud, og Milkom, ammonitternes ækle gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været.

© 1992 Det Danske Bibelselskab

Baggrund

- Salomo fik stor visdom af Gud og regerede med visdom i stor en del af sine dage.
- Visdom og handling skal følges ad, men det gjorde det ikke altid hos Salomo. Han havde sin akilleshæl: de mange fremmede hustruer. Selv verdens viseste mand havde sit svage punkt. Fristeren angriber typisk vore svage punkter.
- Gud ville beskytte sit folk mod afgudsdyrkelse og forbød derfor ægteskab med fremmede. Salomo er det perfekte eksempel på, hvorfor Gud gav dette forbud.

Samtale

- Hvad er din/e akilleshæl/e, og hvad kan du gøre for at undgå at falde i de/n fristelse/r?
- Salomos liv og regering begyndte godt, men endte skidt? Hvad tror du, var årsagerne til det?
- Det er vigtigt for kristne at have kontakt til ikke-kristne. Hvordan kan man undgå at denne kontakt er med til trække den kristne bort fra Jesus, men at den kristne i stedet i kærlighed viser den ikke-kristne vejen til Kristus?
- Salomo har nok forsvaret sine mange ægteskaber med fremmede kvinder med, at det skyldtes politiske alliancer, eller at han elskede dem og derfor ikke kunne lade være, eller at han nok skulle klare det. Hvordan ville du svare på disse og lignende undskyldninger for ikke følge Guds bud?
- En god start på det kristne liv er ikke nogen garanti for en god afslutning. Vi må altid være på vagt, så vi ikke vender os væk fra Gud. Hvad kan du gøre for at undgå en dårlig slutning?

**BIBELLÆSER-RINGEN
I DANMARK**

KORSKÆRVEJ 25
7000 FREDERICIA

REG.NR. 7170
KONTONR. 2225047

T: 8227 1337
E: INFO@BLR.DK
W: BLR.DK

Noter

Respons

Bed om villighed og styrke til at gøre op med det, der vil vende dit hjerte væk fra Gud.