



Hvor skal jeg begynde at læse i Bibelen?
Hvad kan Bibelen sige mig i dag?

PRØV **BIBELTRACK**

Prøvehæfte

God fornøjelse med at følge BibelTrack-sporet

JESUS - VERDENS LYS



SÅDAN GØR DU

- **Bed** Gud om hjælp til at forstå det, du læser • **Læs** bibelteksten
- **Observer** og **forstå** - Hvad sker der? - Hvad er tekstens pointe?
- **Læs** track teksten • **Anvend** - Hvad betyder det for mig? • **Bed** og **tak**

Track 1

JESUS ER DET STORE LYS

Johannes 1,1-5

Det er apostlen Johannes, der har skrevet Johannesevangeliet.

Det er en underlig indledning, tænker du måske, men prøv at skifte de steder, hvor der står *Ordet* ud med Jesus, og se om det ikke giver lidt mere mening.

Johannes vil gøre klart, inden han skal fortælle en masse om Jesu liv på jorden, at Jesus altid har været, og at han er Gud. Jesus er Gud, som har skabt alle ting, og som har tændt livslys i mennesket.

For at tænde et lys, må man have noget at tænde det med. Jesus er det store livslys, og der er ingen magt og intet mørke, der kan slukke for ham.

Fantastisk at Jesus blev menneske og kom til vores verden!

Track 2

DER KOM ET MENNESKE

Johannes 1,6-13

Det menneske, der er tale om her, er ikke Johannes, som har skrevet Johannesevangeliet, men Johannes Døber – ham der døbte Jesus.

Johannes betyder *gave fra Gud*. Det var Gud, der stod bag, at Johannes kom for at fortælle om Jesus. Jesus, som er Gud, sendte allerede inden, han selv kom til verden, en budbringer ud, der skulle fortælle om ham.

Johannes var på den måde Jesu tjener. I dag sender Jesus også tjenere ud for at fortælle om ham, så flere kan blive tændt af ham, som er livets lys.

Hvis forstår du ikke siger hvad jeg så denne brug for håndbog Agent-tolkning!



Streg de ord over, som, du synes, beskriver Jesus bedst.



Track 3

VI HAR BRUG FOR EN TOLK

Johannes 1,14-18

Har du prøvet at møde et menneske, du ikke forstod, fordi I ikke talte samme sprog? Det er ret svært at lære den person at kende.

En tolk, der kender til begge sprog og kan oversætte, er en mega hjælp og vil gøre det muligt at forstå og kende det andet menneske. Jesus er

vores tolk, sendt af Gud, så vi kan forstå og kende Gud. Det, at Jesus blev menneske og boede hos os og viste kærlighed og underviste, var alt sammen med til at gøre Guds personlighed kendt for os. Måske kan du takke Gud for, at han har gjort det muligt for dig at kende ham igennem Jesus.

Track 4

RÅB OP!

Johannes 1,19-31

Mange i Israel var meget optaget af, hvem Johannes Døber mon var. Han havde en særlig status for mange på grund af, at han levede et specielt liv og sagde til mennesker, at de skulle omvende sig til Gud og blive døbt.

Johannes var da også en helt særlig person, som Gud brugte. Hans opgave var at forberede Israels folk på, at nu var tiden inde til, at Gud ville komme til jorden gennem sin søn, Jesus. Men selvom Johannes var noget særligt, så var han meget fokuseret på, at det ikke var ham, folk skulle være optaget af. Nej – de skulle møde Jesus.

FACT

Synd er det, der adskiller mennesker fra Gud. De ting, vi gør forkert og alt det, der gør, at vi nogle gange går imod Gud og hans mening med os. Alle mennesker har synd i sig. Undtagen Jesus. Og han kom til jorden, for at vi mennesker kunne blive tilgivet for synd og komme helt tæt på Gud igen.



BibelTrack er
et hæfte på 64 sider
med mere end 90 forklaringer
i hvert hæfte.

Udgives i abonnement
med fire hæfter på et år.
Gratis forsendelse kvartalsvis.

Køb Bibeltrack på www.blr.dk



Udgivet af
**BIBEL LÆSER RINGEN
I DANMARK**
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf.: 82 27 13 37
E-mail: info@blr.dk

Har du lyst til
mere **Bibeltrack**?

Bestil abonnement
i netbutikken på blr.dk

 **PRØV BIBELTRACK**

