



CECILIE THAMS NORD HANSEN

BØRNESEKRETÆR OG REDAKTØR FOR BIBELNØGLEN

CECILIE@BLR.DK

DEN RENE LUKSUS

Der er sket noget med vores forståelse af luksus. Det har fået nyt indhold. For når de fleste af vores materielle vilkår er opfyldt, er der andre ting, vi oplever som luksus. Vi savner det, der forsvinder. Vi får "misteværdier". Så luksus er misteværdier som tid, opmærksomhed, stilhed og mørke.

Flere af os står til rådighed næsten hele tiden. Derfor er tid en luksus. Det er luksus ikke at have travlt og ikke at være stresset. Opmærksomhed er en misteværdi eller mangelvare. Medierne kæmper nemlig om vores opmærksomhed på en sådan måde, at skærm og mobiltelefon ikke længere kun er et gode – men snarere en plage, der kan give mistrivsel og social isolation. Derfor er det pludselig luksus at være disconnected – massemediefri med slukket telefon og internetforbindelse.

Fred og ro – natur og renhed er også misteværdier. At kunne fravælge larm og støj er attraktivt. Det er luksus at kunne spise mad tilberedt af de reneste råvarer og trække vejret i frisk luft. Og så savner vi ægte mørke, fordi den virkelige natur ikke længere som før er helt tæt på os.

savner vi fællesskab og familie.

Det kan derfor være en misteværdi at have gode venner, at høre til i et fællesskab og have familie. Her har vi et stort ansvar i det kristne fællesskab – at give tid, opmærksomhed og ægte nærvær.

For mange er det at kende Gud også en misteværdi. Og her får vi lov til at række evangeliet til frelse, som aldrig kan mistes i troen på ham. Jesus er Livets lys: det lys, som skinner og sejrer, når syndens mørke, som en del af vores sande natur som menneske, bliver virkeligt for os.

Jeg oplever det som den rene luksus at have tid til Gud. At have et netværk i troens fællesskab. At hvile i frelsen hos Jesus, hvor Gud aldrig bliver en mangelvare, men altid er opmærksom og nærværende. At finde stilhed og ro i bøn og bibellæsning og at have fred med Gud: en fred, som verden ikke kan give.

Den største luksus er ikke en øde ø, men at kende Gud og det evige liv.

GUD – EN MISTEVÆRDI

Når vi oplever ensomhed og isolation i det moderne samfund,