

Rapport om bibelbrug – komprimeret udgave

11 organisationer står bag undersøgelsen om bibelbrug, som blev foretaget i 2016. Undersøgelsen bestod i en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews. Resultaterne er samlet i en rapport, og det er fire hovedpointer fra denne rapport, som vi har samlet i denne komprimerede udgave.

Fire pointer

1. Mere positiv end forventet

Spørgeskemaet peger på mere bibelbrug, end vi på forhånd havde forventet. Det ses fx via disse udvalgte tal:

- 41% læser dagligt i Bibelen, og 27% gør det 3-4 gange i ugen. Dvs at 68% bruger Bibelen hyppigt.
- 65% bruger 1-15 minutter med Bibelen, 23 % bruger 15-30 minutter.
- 86% ønsker at bruge Bibelen mere end de gør pt.
- Bibelbrug er topscorer på hvad, der har betydet mest for trosudviklingen.



Det er overraskende at så mange bruger Bibelen så ofte, som tilfældet er. Der skal dog tages højde for, at deltagerne i undersøgelsen selv har valgt om man ville udfylde spørgeskemaet, hvilket sandsynligvis betyder, at det primært er dem, som allerede læser i Bibelen, der har svaret.

På trods af det forbehold, er det dog stadig tydeligt, at de fleste gerne *vil* bruge Bibelen, men at manglende prioritering og ressourcer betyder, at de ikke får det gjort.

2. Hvordan taler vi om bibelbrug?

Når vi taler om bibelbrug, taler vi ind den virkelighed, som tallene ovenfor har vist. For nogle er det tilfredsstillende, mens andre sidder med en følelse af, at det ikke er godt nok. Vi skal både tale om nødvendigheden af at åbne sin Bibel og give frihed til, at det kan gøres på mange forskellige måder.

Fx er der brug for at de, som ikke er læsende, kan lytte til Bibelen. Og det er ikke sikkert, at man som småbørnsfamilie dagligt finder tid til at bruge Bibelen, og derfor har de brug for materialer, som er fleksible.

Undersøgelsen viste også, at jo mere tid der bruges med Bibelen, jo mere får man ud af det. Det må anses som en positiv motivation for dem, som i dag kun bruger få minutter med Bibelen, og som måske ikke syntes, at de får så meget ud af det.

3. Bibelbrug i fællesskab

Flere teenagere efterspørger at have fællesskab om Bibelen, og det er vores vurdering, at også kunne hjælpe nogle af de voksne, som har svært ved at få etableret den gode vane med bibelbrug. Derfor vil vi opfordre til at få Bibelen på bordet når vi mødes i det kristne fællesskab – fx som indledning til en mødeaften eller ifm bibelundervisning.

Desuden ser vi en tendens til, at den personlige bibelbrug gøres til noget, som den enkelte selv må håndtere, og dermed overser vi, at det kristne fællesskab kan være en hjælp her. Fx ved at vi deler vores gode og dårlige erfaringer om bibelbrug, og ved at nogen tør være forbilleder på et rigt bibelbruger-liv.

4. Familierne

En gruppe som skilte sig ud i rapporten er familierne. Undersøgelsen viser, at til forskel fra bordvers og kirkegang, så er bibelbrug ikke noget, som fylder så meget i familierne. Forældre giver udtryk for, at de har svært ved at få etableret familieandagter i en form, som kan fungere i et til tider hektisk familieliv, og i gruppen af 31-40 årige – hvor flertallet af småbørnsforældre må formodes at befinde sig – er dem, som bruger mindst tid på personlig bibelbrug.

Samlet set giver det os basis for at udlede, at her er noget, som vi bør være opmærksomme på.

Når vi sammenholder dette med nye familiemønstre, medieforbrug, fokus på visuel kommunikation og andre tendenser, som kendetegner både børn og forældre i dag, bliver det tydeligt, at der er et behov for at give familierne hjælp til at fokusere på Bibelen på en måde, som er relevant for hele familien.

Anbefalinger

Vil du læse mere – fx anbefalinger af hvad der kan gøres herfra – så kig videre i den samlede rapport, som du finder på bibelbrug.dk.

Organisationerne som står bag undersøgelsen er:

Evangelisk Luthersk Mission
Indre Mission
Indre Missions Unge
Luthersk Mission
Luthersk Missions Børn og Unge
FrikirkeNet
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Kristeligt Forbund for Studerende
Evangelisk Luthersk Netværk
Ordet & Israel
Bibellæser-Ringen

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til projektleder på undersøgelsen og landsleder i Bibellæser-Ringen Lasse Holmgaard Iversen – lasse@blr.dk.